



# Dekenaar Nieuws

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,  
6211 TC MAASTRICHT

Email: [dekenaat.maastricht@gmail.com](mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com)

Zesenveertigste jaargang, nummer 1, Pasen 2021: Dankbaar gedenken de daden des Heren

## Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail

Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: [dekenaat.maastricht@gmail.com](mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com)

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: P. Pelzer

Leden:

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30

t.n.v. Dekenaat Maastricht

*Wij wensen  
iedereen  
Zalig Pasen*



## SINT JOZEF: VAN DROOM NAAR DAAD

In het Evangelie krijgt Jozef geen stem.

Hij droomt, en hij doet wat hij heeft gedroomd; maar hij spreekt niet. Zijn meisje, Maria, is evenmin bijzonder praterig: haar gesprek met de Engel houdt op wanneer deze klaar is met zijn boodschap; bij Elisabeth zingt zij onder haar kraamhulp door het Magnificat; en als haar Zoon het Vormsel heeft gedaan horen wij haar één bezorgde vraag stellen. O ja, en dan zijn er nog die twee zinnen die zij zegt op de bruiloft van Kana. Meer niet.

Onder het kruis staat zij recht en zwijgt. Zij heeft een hart dat kan bewaren. Hier heb je, naar mijn inzien, een criterium om elke vermeende verschijning van Maria te beoordelen. Al te spraakzame verschijningen vallen, wat mij betreft, bij voorbaat af. Lourdes blijft overeind: het spaarzame, nuchtere en volkomen transparante spreken van Bernadette en de weinige woorden van de Dame rijmen blank op elkaar. Maar St. Jozef zwijgt in alle talen. Hij is de merkwaardige combinatie van dromer en doener. Dat komt niet dikwijls voor: 'tussen droom en daad staan praktische bezwaren' dichtte ooit, hoe kan het anders, een Nederlander. Jozef overtreft elke dichter: hij doet wat hij droomt. Hij is, zoals zijn naamgenoot onder de zonen van Jacob, een Meester-dromer. Hij gelooft wat de Geest de Adem van Gods leven, hem inspireert, hem inademt. En dat is nogal wat: geloven dat jouw meisje, terwijl je weet dat zij niet zwanger kan zijn van jou, in alle eer en deugd, ja, sterker nog: in de kracht van diezelfde Adem van Gods leven, een kind verwacht, het vaderschap over dat Kind op je nemen en jouw familienaam op Hem laten overgaan. Doe het maar eens, zonder begeleiding van een trauma-team. En dan, na Driekoningen, de vlucht. Vreemdeling worden, gastarbeider, in het land waar je volk ooit als een stelletje dwangarbeiders is begonnen. Nog steeds met die Meisje-moeder en haar Zoon.

Als hij twaalf wordt, Zoon der wet, horen we voor het laatst over Jozef, en dan nog slechts indirect. 'Je vader en ik', zegt Maria. En haar Zoon heeft het dan meteen over 'het huis van zijn Vader'. En hij bedoelt duidelijk iets



Pastoor A. van den Berg

(vervolg zie pag. 2)

(vervolg van pag. 1)

anders dan de timmerwinkel in Nazareth. Hij bedoelt dus ook iemand anders dan jou, Jozef. En daarna verdwijnt jij in het zwijgen dat de bijbelschrijvers over jou bewaren. Men veronderstelt dat je de dood van Maria's Zoon niet meer hebt beleefd. Men veronderstelt dat je een stuk ouder was dan je bruid. Men veronderstelt dat je in Jezus' jonge jaren bent gestorven; en de reden dat je voor ons de patroon bent van een zalige dood ligt hierin dat Jezus en Maria aan jouw sterfbed hebben gezeten. Onze gelovige fantasie heeft vrij spel.

Waarom moet jij per se ouder zijn geweest dan Maria? Omdat van een post-seksuele oude baas de rol van voedstervader eerder geloofwaardig is? Waarom mag jij geen jonge man zijn, recht van lijf en leden, met een groot en recht vertrouwen? Een man die zijn manbaarheid bewijst doordat hij zich niet laat gidsen door zijn onderlijf?

En dan nog iets. Jezus heeft het wel, als beginnende puber, over 'het huis van mijn Vader'. Maar heeft Hij dat huis van zijn Vader niet leren kennen in jouw huis, jouw werkplaats, Jozef: de plek waar jij jouw droom in een daad omzette?

En toen Jezus in de Hof van Olijven op de grond lag, gevloerd, en zwetend van angst God aansprak als 'Abba', 'Papa' – zou Hij toen ook niet even jouw gezicht voor zich hebben gezien, Jozef?

En toen Hij in het laatste donker keek, toen het donker waarvoor iedere mens bang is, toen Hij in zijn uiterste moment zei: 'Vader, in uw handen' - zou Hij toen niet hebben gedacht aan jouw handen, Jozef: de handen die Hem op de ezel tilden toen jullie terugkwamen uit Egypte?

Heilige Jozef: geef juist door jouw stilte aan ons vertrouwen stem.

Onze wereld is zo luid.

A. van den Berg



Slapende Jozef

## TOEKOMSTIGE FEDERATIES:

### Federatie Centrum (cluster 1+2)

Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster 2), H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias (cluster 1).

### Federatie West (cluster 3+4+5)

Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. Anna-Lambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van Jezus, H. Cristoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede Raad, Christus Hemelvaart (clusters 4+5).

### Federatie OOST-2 (cluster 6):

Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en uiteindelijk H. Johannes de Doper, Ant. van Padua (Nazareth), H. Hart van Jezus, H. Joannes Bosco.

### Federatie OOST-1 (cluster 7):

Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en Gondulfus, H. Walburga, H. Michaël, H. Ant. van Padua (Scharn).

### Federatie Meerssen (cluster 9):

Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef Arbeider, H. Hart van Jezus  
Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus, H. Onbevlekt Hart van Maria, H. Catharina  
Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus  
(en voorlopig nog H. Johannes de Doper, H. Antonius van Padua (Nazareth) uit cluster 6).

## DE GIVT-APP

Vanaf eerste advents-zondag is de GIVT-app in de Sint Servaasbasiliek



officieel in gebruik genomen. Nadat men de applicatie op zijn mobiel gedownload heeft kan men ter plekke in de kerk of daarbuiten (maar binnen wifi-bereik) contactloos aansluiten bij de collecte, een kaars opsteken of de kerk begiftigen met een donatie. In deze tijd van coronavirus is het contactloos betalen erg handig. Een ander bijkomend voordeel is dat mensen op afstand, bijvoorbeeld wanneer ze de mis bijwonen via tv, toch kunnen deelnemen aan de collecte. Op zondagavond, tijdens de Engelse mis, is het al heel gewoon om met zijn mobiel aan de collecte deel te nemen. Naast de app blijft de gebruikelijke rondgang met klop of het mandje.

## DE EERSTE DAG VAN DE WEEK...

De eerste dag van de week  
Het graf van Jezus is open ... en leeg.  
Wij achterblijvers zoeken  
naar wat niet meer is.  
Naar wat voorbij is ?



Petrus en Johannes staan er ook,  
holland nabij gekomen,  
elk op zijn eigen manier.  
Johannes, vol gevoel, ziet en gelooft.  
Petrus probeert te begrijpen, vergeefs:  
Dat komt pas later, na vijftig dagen

En dan die derde, een vrouw.  
Maria van Magdala, zij weet,  
Want zij heeft gezien  
Aan de leegte voorbij.  
Dat zal zij aan iedereen vertellen.

Ook aan ons,  
Als wij haar woorden  
Van leven willen verstaan...

*Met deze mooie zinnen geeft Felicia Dekkers uiting aan de subtiele weg van het geloof. Ieder heeft zo zijn eigen weg; de leerlingen en ook wij. Pasen laat niemand koud, ook al duurt het soms lang. Gun jezelf de tijd om tot geloof te komen. Wil voelen, begrijpen, luisteren...de Heer, jouw Heer, leeft. Zet je hart wijd open voor die boodschap van leven.*

*Mede namens de priesters, de diakens, catechisten en de leden van de kerkbesturen wens ik u allen een zalig Paasfeest toe.*



Deken John Dautzenberg

## Wat is een kruisweg?

*Het is de weg die Jezus Christus met Zijn kruis door de straten van Jeruzalem liep. Een weg naar het leven want door de dood aan datzelfde kruis werd de mens verlost! Maar is de kruisweg niet ook mijn weg die kruist met zoveel andere wegen, mensen met hún kruis onderweg? Of...is het niet beiden?*

*In de indrukwekkende, kleurrijke tegeltableaus van de kruisweg uit de Don Boscokerk uit het Heugemerveld komen beide omschrijvingen samen; mensen zijn onderweg in het leven, in us Mestreech. En al die mensen ervaren op hun levensweg ook een deel van het lijden van de Heer.*

*De een in Jezus' verlatenheid, de ander in Zijn fysieke pijn, weer in ander in de onmacht of juist in het medelijden.*

*Het is een voorrecht om deze nog jonge kruisweg in de eeuwenoude kruisgang van de Servaasbasiliek te zien; een wonderlijk samengaan van heden en verleden, waarin lijden en pijn, maar ook trouw en vertrouwen uiteindelijk leiden naar de verrijzenis, naar nieuw, eeuwig en onvergankelijk leven. Een weg naar het nieuwe leven! Loop hem met vertrouwen.*

*Veel devotie en medeleven gewenst.*



## DE ROEP VAN JOEP

### Eigenlijk

Eigenlijk....een woordje dat je vaker hoort en zo veelzeggend is. Het zegt veel over de twee kanten van het leven. Want eigenlijk word ik zelden zo gretig uitgelaten als de laatste maanden. Het lijkt erop alsof iedereen blij met me is. De coronacrisis, maar zeker de avondklok, zorgen ervoor dat mensen blij zijn dat ze naar buiten kunnen, ja zelfs mogen. Overdag valt het mee maar 's avonds vooral. Als een stevig alibi loop ik naast mijn baasje - of naast degene die dit overneemt - door de stille straten van onze stad. Het is een weldadige rust, ik kan het niet ontkennen. Behalve een verdwaalde wandelaar mét hond of een enkele pizzakoerier is het stil. Heel stil, ja ook pijnlijk stil. Het gesloten theater, de donkere ramen bij de restaurants, de dichtgetimmerde zaken, de overvolle afvalbakken, de verloren mondkapjes op het trottoir...het schuurt.

Ja, eigenlijk is de rust weldadig maar de reden van die stilte is verontrustend. De stilte brengt echter ook bezinning. Dat zie ik ook. In de kerk, in de kapelletjes, het online rozenkrans-bidden...het wordt eigenlijk van veel kanten ondersteund. Mijn baasje doet dat rozenkransgebed om 20.45 uur samen met zijn collega's. Dat is al fijn. Maar bovendien hoor ik dat heel wat mensen meebidden, intenties opgeven of gewoon liken. Soms is een klein teken al veelzeggend. De intenties liegen er niet om; er is veel nood, zorg en onrust. Ik heb eigenlijk mijn leven lang al anders tegen het leven aan gekeken. Waar jullie, mensen, enorm druk over doen, is voor mij - en voor veel dieren - minder interessant, ja zelfs onbeduidend. Wat er eigenlijk echt toe doet is dat je geborgen bent, voedsel hebt en elkaar bijstaat.

Ik herken me in de rust die over onze stad is neergedaald. Het relativeert. Ik hoop dat het ook weer spoedig tot méér leven leidt maar hoop nog méér dat jullie die rust kunnen vasthouden. De quarantaine en de avondklok zijn er niet zomaar. Probeer het beste uit de rust te halen.

De veertigdagentijd is eigenlijk een quarantaine (quarante giorni) om er straks, met Pasen, fris en dankbaar uit te komen. Het blijft niet Goede Vrijdag... het wordt Pasen.

God doet eigenlijk grote dingen!  
Nee, niet eigenlijk...feitelijk!!!

*Zalig Pasen, d'r Joep*



*Joep en de avondklok.... Heerlijk om zo door de stad te lopen.*

### Huisbezoek

Het persoonlijk contact blijft belangrijk. Dat ervaren we in deze coronatijd heel indringend. Huisbezoek is altijd al een sterke pijler geweest in het parochielevens. De priesters en diakens, alsook de bezoekgroepen van de parochie willen graag contact onderhouden. Maak gerust een afspraak direct of via het parochiekantoor.



### Kruisweg in de kruisgang

Vanaf 7 maart tot en met Pinksteren is de kruisweg aangevuld met andere stukken uit de schatkamer die verband houden met het lijden van de Heer te bezoeken. Tot en met de opening van alle musea is de kruisgang gratis te bezoeken. Daarna geldt wederom de entreprijs van de schatkamer

**Het bidden van de kruisweg nodigt ons uit de genade van het kruis te laten doordringen tot in het diepste binnenste van je hart. Hopelijk mogen we ontdekken dat het je 'nieuw' maakt en 'redding' brengt! Dan kan het een bron van hoop zijn, ook wanneer het leven tegenzit. Want in de schaduw van het kruis wordt Gods hart zichtbaar!**  
Iedere vrijdag in de veertigdagentijd om 15.00 uur zal de Kruisweg gebeden worden in de Sint Annakerk en in Sint Servaasbasiliek. Samen trekken we biddend en overwegend langs de veertien staties.  
**Welkom.**

Kapelaan Garcia

# LIMMEL, BORGHAREN EN ITTEREN

## EEN BIJZONDER MARIABEELDJE



Aan de Pasestraat in Itteren staat langs de Maas een kapel van vóór 1846. Achter de kapel staat een lindeboom. Deze boom stond er in die tijd ook al. In een nis van deze boom hadden de mensen een Mariabeeldje gezet.

Het verhaal gaat dat dit beeld (uit het jaar 1566) eigendom was van de paters van de abdij in Hocht (België). Deze paters zijn tijdens de Franse Revolutie verdreven en het beeld werd bij Luik in de Maas geworpen en teruggevonden onder de oude Maasbrug in Maastricht.

Het werd eerst vereerd in een boom te Limmel en daarna gegeven aan de koster van Itteren: Dionysius Gulikers.

Het werd 45 jaar lang in een kist bewaard. Dionysius kreeg een zenuwziekte maar toen hij het beeld in

zijn armen nam, werd hij ogenblikkelijk rustig en genas. Dionysius schonk het beeld aan de kapel en bad er iedere avond de rozenkrans.

In 1860 werd de kapel inclusief het Mariabeeldje geschonken aan een zus van voormalig burgemeester Smeets.

Tijdens een inbraak werd een zilveren kruisbeeld gestolen en het Madonnabeeld werd uit de kapel gehaald en tijdelijk bij de familie Smeets gezet. Omdat deze familie alleen maar Belgische nazaten had, verhuisde het beeld naar België.

Na de annexatie van Itteren bij Maastricht in 1970 werd de gemeente Maastricht eigenaar van het kapelletje.

Omdat het beeld tot de kapel behoorde, was de gemeente Maastricht van mening dat het beeld veilig naar de Sint Servaas moest. Maar, mede dankzij de inzet van Stichting Kruisen en Kapellen werd het beeld bewaard voor Itteren. Op 15 augustus, Maria Tenhemelopneming 1982, bracht toenmalig wethouder Jan Hoen, het beeld terug. Het Mariabeeld heeft nu een prominente plek in de kerk van Itteren.



## DE KERKTOREN VAN BORGHAREN EEN MATERIËLE EN FINANCIËLE ZORG



De kerk van Borgharen was tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw tot in de verre omgeving bekend als bedevaatskerk waar de H. Cornelius werd vereerd en trok jaarlijks, vooral in de maand september, vele duizenden pelgrims. Zij brachten tezamen met de parochianen voldoende financiële middelen op om het kerkgebouw goed te onderhouden. Maar na de bloeiperiode droogden de financiën op en bleven bijgevolg veel noodzakelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden achterwege.

Bij een bouwkundige inspectie van de toren via een hoogwerker in januari jl. is gebleken dat deze in een dusdanig ernstig slechte staat verkeert, dat er voor meer dan een miljoen euro aan restauratie nodig is.

De situatie is bovendien onveilig geworden omdat delen van de toren met regelmaat omlaag vallen. Gelukkig hebben zich nog geen ongelukken voorgedaan, maar deze willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is het plan opgevat om een luifel boven de ingang aan te brengen en een afzetting links en rechts van de toren.

De vraag blijft ondertussen onbeantwoord waar de benodigde financiële middelen vandaan kunnen komen om deze mooie kerk voor de toekomst te behouden.

## Nieuw boek over de Lourdeskerk voor nieuwe (en huidige) bewoners

Wat begon als een idee van pastoor Mattie Jeukens – een presentje voor de nieuwe bewoners van de Groene Loper – mondde uit in een bijzonder boekje over de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Een verzameling verhalen, feiten en wetenswaardigheden over de kerk en haar omgeving. Speciaal voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de huidige. Samensteller Ronald Pellemans vertelt er graag over.



Foto: Fred Berghmans

### Liefde voor de kerk

'Hart voor de wijk' prijkt op de kaft van het 82 pagina's tellende boekwerk. Een terechte titel. Niet alleen bevindt de Lourdeskerk zich sinds de komst van de Groene Loper weer midden in de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Ook uit de teksten over de bouw, de kunst en het interieur van de kerk spreekt de liefde voor het gebouw. De foto's en afbeeldingen doen de rest. Ronald, lid van het kerkbestuur en beheerder van de kerk en pastorie, is altijd al geïnteresseerd geweest in monumenten en kunst. *"Ik ben me ooit gaan verdiepen in beelden van heiligen en hun betekenis. Zo herken je de heilige Petrus altijd aan een sleutel die hij bij zich draagt, de heilige Nicolaas wordt vaak weergegeven met een tobbe met drie kinderen erin. En in de glas-in-loodramen van de Lourdeskerk zijn als het ware teksten van de bijbel uitgebeeld. Ook die heb ik uitgezocht."*

### Kennismaking

Hierover vertelde Ronald ooit enthousiast tijdens een presentatie over de kunst in de kerk. *"Dit was aanleiding voor pastoor Mattie om mij te vragen een informatief welkomstboekje te maken voor de nieuwe bewoners. Zodat zij kennis konden maken met dit pareltje in de wijk. Het ging niet alleen om een markant gebouw, dat als het ware een landmark, een icoon is van de buurt, maar we wilden ook laten zien hoe we hier in de parochie met elkaar proberen om te gaan. Open, gastvrij en gericht op samenwerken en verbinden. Het boekje was meteen een mogelijkheid om de samenhang van de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort met het nieuwe gebied van de Groene Loper te versterken."*

### Bijdragen

Zo gezegd, zo gedaan. De geschiedenis, de verschillende iconen en mozaïeken, en de vele glas-in-loodramen werden beschreven. Maar het maken van een boekje kost natuurlijk geld. Geld dat de kerk niet had. *"We zijn toen op zoek gegaan naar sponsors en kwamen onder andere bij Projectbureau A2 Maastricht uit. Zij hebben ons geholpen door het boekje mee te produceren."*

Er kwam een hoofdstuk bij over de tunnelbouw en de nauwe verbintenis met de kerk. Architect Fred Humblé werd gevraagd om te schrijven over de ontstaansgeschiedenis van de wijk. *"Hij heeft veel waardering voor Frits Peutz, de ontwerper van de kerk. De informatie werd breder en het boekje alsmat dikker",* lacht Ronald. *"Zuiderlicht heeft vervolgens voor de opmaak gezorgd en de druk was in goede handen bij drukkerij Walters."*



### Voor de bewoners

De nieuwe bewoners aan de Groene Loper, maar ook die van de Tillystraat en de Stadhoudersstraat krijgen een uitnodiging voor een presentatie van het boekje in de brievenbus. *"De huidige bewoners kunnen het in de kerk aanschaffen. De opbrengst gaat in het potje voor een nieuwe verwarming in de kerk. We willen in de toekomst bijeenkomsten organiseren waarin ik het verhaal vertel van de kerk en haar kunst, onder het genot van een kopje koffie en een stuk vlaai. Voor een kleine bijdrage kunnen mensen dan na afloop het boekje meenemen."* Binnenkort wordt een speciale brochure huis-aan-huis verspreid. Daarin is meer informatie te lezen over de bijeenkomsten en er zit een antwoordkaart bij voor geïnteresseerden. Ronald is tevreden over het eindresultaat. *"Er blijven voor mij wel nog wat vragen onbeantwoord. Er is bijvoorbeeld geen foto van de allereerste kerkdienst. Dat is bij andere kerken wel gebruikelijk, maar hier ontbreekt die."* Het werk van Ronald is voorlopig dus nog niet gedaan.



Foto: Jean-Pierre Geussens

*'Hart voor de wijk' is mede mogelijk gemaakt door Servatius Wonen & Vastgoed, bewonerscommissie Noord, Mulleners Vastgoed, Bouwbedrijf Coppes BV, Laudy Bouw & Ontwikkeling en de buurtnetwerken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld.*



## CHRISTUS AANBIDDEN EN VERKONDIGEN IN HET HART VAN DE STAD

### 40-DAGENTIJD IN 3 PUNTEN

De woestijn... Met deze woorden en begrip start ieder jaar de tijd die het feest van Pasen als doel heeft en die Veertigdagentijd heet of Vastentijd.

Een tijd van geestelijke strijd in directe navolging van Christus gelijk de evangelisten ons vertellen in Mattheus 4,1-11, Marcus 1,12-13 en Lucas 4, 1-13.

Als Christus bekoord werd, worden wij het ook. "De leerling staat niet boven de Meester".

Marcus begint met deze woorden: "Jezus werd door de Geest naar de woestijn geleid om daar door de Satan op de proef gesteld te worden" (Mc. 4,1).

Het is een strijd tussen twee personen: Christus en de Satan.

In de Vastentijd worden wij aangemoedigd om een innerlijke strijd te voeren en ons meer te openen voor God en de medemens. Dat ons ego meer gekleurd wordt door de aandacht voor God en de mensen en minder bepaald door eigenbelang!

Wij zijn verzekerd van de hulp van God; echter het is een vechten om het licht van Christus te bereiken en in ons te mogen dragen.

Drie punten zou ik onder de aandacht willen brengen: het hebben, het schijnen en de hoogmoed.

Hebben. Heersen over bezittingen met het gevaar door die bezittingen bezeten te worden. Het gevaar is er. Hoe meer ik heb, hoe meer wil ik hebben... Delen met anderen is een uitstekend middel om deze drang te beperken. Er is vreugde in het delen: tijd delen, geld delen enz...

De illusie van de schijn. Hier stelt een mens zich zo centraal dat anderen tot zijn bewonderaars gereduceerd worden. Meer tijd besteden aan bidden stelt God centraal in ons leven en plaatst ons in zijn licht en zijn dienst.

De zelfoverschatting van de hoogmoed sluit anderen uit. Eén persoon lijkt nog van belang te zijn; het "eigen ik". Er is hier een goed medicijn voor: de nederigheid.

De barre tijden van nu mogen ons niet doen vergeten dat betere tijden in aantocht zijn.

Van harte wens ik iedereen een goede voorbereiding op Pasen en bid voor u.

Hartelijke groeten, *Pastoor Tardier C.O.*

### GEEF DE MOED NIET OPI

Met Pasen vieren wij de verrijzenis van Jezus Christus. Hij die op Goede Vrijdag om 15.00 uur stierf aan het kruis. Een reïncarnatie was dat niet, want Hij was steeds dezelfde Persoon in hetzelfde lichaam. Christenen geloven niet in reïncarnatie. Dat was ook geen reanimatie, want ondanks dat Jezus dezelfde Persoon was in hetzelfde lichaam, kon Hij met zijn verzezen lichaam liefst plotseling verschijnen in ruimtes die afgesloten waren. Dit gaat de prestatie van de reanimatietechnieken ver te boven. De Verzezen Christus is dan ook niet verschenen als een spook dat geen vlees en beentenen heeft. Men kon Hem aanraken. Hij heeft meermalen met mensen gegeten. Dat hoort niet bij een spook. Tot op de dag van vandaag geloven velen niet in de verrijzenis van Jezus; sommigen vinden dat erg moeilijk te geloven; anderen weten simpelweg niet wat daarvan te denken. Hoe dan ook, zonder Pasen kunnen we niet. De zegening van het nieuwe vuur, het *Laat juichen*-gezing, de opgestoken paaskaars, de luidende klokken in de nacht en de rokende wierookvaten rond het altaar. Het leven gaat door. Met Christus gaat het door over de dood heen. Hij is ons leven. Hij is verzezen! Op een aangepaste manier zullen we Pasen vieren dit jaar. Wij kunnen niet zonder Pasen. Het leven gaat door; gewoon door; het moet doorgaan, misschien ietwat trager en anders nu; maar niet zonder geloof en zeker niet zonder hoop. De Paaskaars zal branden met het Licht van Christus, teken van hoop en leven tegen de duisternis van angst en dood. **BLIJF NIET BIJ DE DODEN!** Wij rouwen om hen, wij missen hen en bidden voor hen. Maar wij behoren tot de levenden. Met Christus behoren wij tot het Leven. De onzekerheid verwacht ons inzicht. De angst bevriest ons hart. Laat de quarantaine uw ziel niet verlammen. Laat uw hart niet verontrust worden (Joh. 14,1), zegt Jezus. U gelooft in God, gelooft ook in Mij, zegt Christus. Tegen de heilige Thomas zei Hij: wees niet langer ongelovig, maar gelovig (Joh. 20,17). Iedere keer als de Verzezene verscheen, zei Hij: Vrede zij met u. Ja, vrede zij met ons. De vrede die Hij geeft, de vrede die komt van de Verzezene, de Levende, het Leven. Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u (1Petrus 5,7). Geef de moed niet op. Het komt goed!

Met hartelijke groeten, *p. gerald o.c.o., kapelaan*



# Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

## Een epidemie in onze parochie

Als u de dagkapel van de Sint-Servaaskerk in Maastricht binnenloopt (ingang via de "Lange Gang" aan het Keizer Karelplein), dan ziet u aan de muur rechts een mooi schilderij uit de 17<sup>e</sup> eeuw. Daarop staan afgebeeld de paters kapucijnen van Maastricht die tijdens de pestepidemie van 1632 de zieken verzorgden. De paters werden zelf besmet en 25 van hen overleden er aan.

Onder het schilderij hangt een paneel waarop de uitleg in dichtvorm staat opgetekend:  
*Als Maastricht door de Pest seer jammer wordt geschonden,  
Soo syn dees Mannen strackx in liefde g'heel verslonden ;  
En hebben met het Cruys, met Leven en haer Bloedt  
De stadt soo bygestaen. Siet wat de liefde doet.  
Daarnaast : A° 1632*



Het jaartal 1632 staat er niet voor niets bij, want het was het jaar van de verovering van Maastricht door de soldaten van de Staten Generaal, onder commando van prins Frederik Hendrik. Er heeft toen in Maastricht en in heel de omgeving een epidemie van een ongekende omvang gewoed, die in 1633 haar hoogtepunt heeft bereikt. En de epidemie heeft daarna nog door gewoed tot 1637. Men wist ook niet wat men er tegen kon doen. Behalve bidden tot de heilige Rochus, patroonheilige van de besmettelijke ziektes. Houden wij ons aan de voorschriften. Geven wij het coronavirus geen kans. En mogen wij binnenkort dankvieringen houden voor de bevrijding van het virus.

*Diaken Régis de la Haye*

## Met het hart van een vader

Dit jaar is *geen coronajaar*, maar een *Sint Jozefjaar*! Ja, paus Franciscus heeft op 8 december 2020, op het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een apostolische brief gepubliceerd met de titel: *Patris Corde* (Met het hart van een vader). Met dit document heeft de paus een begin gemaakt met het jaar van de heilige Jozef. Daarin beveelt hij de heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor de katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Heel het jaar, vanaf 8 december 2020 tot 8 december 2021, is aan hem toegewijd. De paus noemt de heilige Jozef, evenals zoveel stille en onbekende mensen in de coronapandemie, een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, van gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. 150 jaar geleden heeft paus Pius IX de heilige Jozef op 8 december 1870 uitgeroepen tot universele beschermer van de Kerk. Dit bijzonder



*Beeld St. Joseph in de pandhof van Basiliek Onze Lieve Vrouw*

jubileumjaar nodigt ons uit om naar de heilige Jozef te gaan in onze moeilijkheden. Hij heeft het kindje Jezus beschermd tegen de dreiging van Herodes. Hij kan ook ons beschermen in alle nood, in het bijzonder in het coronagevaar. Laten we onze voorbeden toevertrouwen aan zijn vaderlijke hart.



## DANKBAAR GEDENKEN DE DADEN DES HEREN

**Ineens was het woord dankbaarheid terug. Dat was vorig jaar, midden in de eerste golf van coronabesmettingen.**

Mensen waren dankbaar dat het zorgpersoneel zo hard werkte om alle patiënten op te vangen en voor hun leven te vechten. Mensen vroegen: "hoe is het met jou." Maar heel bijzonder, ze vroegen ook: "hoe is het met je ouders of met je collega's?" Gesprekken gingen niet meer alleen over jij en ik, maar ook over onze omgeving en over wat ons allen overkwam. We waren niet meer alleen bezig met onze eigen droom of toekomst. Nee, we realiseerden ons dat gewone dingen als gezondheid, contact, werk, winkelen en vakantie geen vanzelfsprekendheid zijn. We werden dankbaar voor wat we hadden gehad en nog hadden. Op de grens van de tweede en derde golf besmettingen zijn de mensen 'het zat', 'trekken het niet meer' en willen terug naar het 'normaal' van voor de lockdowns. Het woord dankbaarheid hoor je niet meer. Het heeft kennelijk een kort geheugen. Dat zou je ontevreden mensen kunnen verwijten. Maar dan ga je voorbij aan hun onzekerheid en dat de huidige situatie geen perspectief en houvast biedt. Ons geloof biedt dat wel en daar mogen we dankbaar voor zijn. Samen met hoop en liefde zijn zij een knapzak voor onderweg op onze levensreis. Deze reis wordt een hongertocht met alleen tegeltjeswijsheden, take away's, to go's en andere oneliners. Onze bagage van geloof, hoop en liefde zijn 'daden des Heren' en bieden alle reden voor 'dankbaar gedenken'.



**Volgend jaar bestaat de Koepelkerk 100 jaar.**

Een open kerk in deze tijd is een prestatie, een reden om dankbaar te zijn. Heel bijzonder is dat meer dan honderd jaar geleden paters uit Frankrijk kwamen om in een nieuwe wijk van industriestad Maastricht onderwijs te geven. Zij deden dat heel inspirerend en met succes. In ontwerp en uitvoering laat het markante Koepelkerkgebouw de missie van de paters zien.

Deze kerk staat symbool voor generaties mensen die een kans kregen en op wier schouders onze samenleving verder bouwt. Vaak weten we niet hoe belangrijk het fundament van onze ouders en grootouders voor ons is. Laat staan dat we dankbaar zijn. Als we iets van de coronatijd willen leren moeten we ons realiseren wat echt belangrijk in het leven is. De Vastentijd is dit jaar bij uitstek een periode om te observeren wat de angst voor een coronabesmetting met ons doet. Het virus roept emoties bij ons op waar we soms van schrikken. Maar we kunnen ook kennismaken met de kracht van ons geloof en de nabijheid van God. Vervolgens kunnen we op weg naar Pasen 'Dankbaar gedenken de daden des Heren'. In 2022 kunnen we dat, corona gelouterd, extra feestelijk in de Koepelkerk doen.

*Willem Wolters*



**De Sint Theresiakerk in Maastricht wordt de nieuwe locatie voor de Philharmonie Zuidnederland**



## SINT ANNAPAROCHIE, 65 JAAR JONG EN DYNAMISCH

In 1955 kreeg Louis Claessens de opdracht een nieuwe parochie met een eigen kerk in Maastricht-West op te richten. De naam was snel gevonden: de parochie lag bij het St. Annadal ziekenhuis, het werd dus de St. Annakerk met daarbij de St. Annaparochie.

Op 23 april 1956 werd de parochie St. Anna officieel opgericht en werd van een noodkerk gebruik gemaakt. Deze kerk werd heel druk bezocht.

Om geld voor de bouw van een kerk bij elkaar te krijgen werd "actie M5" gehouden. In Maastricht zouden

5 nieuwe kerken gebouwd worden (Anna, Christoffel Caberg, Christus' Hemelvaart Pottenberg, Nazareth en Mariaberg). Op 27 juli 1964 werd de Annakerk ingezegend. Pastoor Claessens heeft altijd hulp van kapelaans gehad, o.a. Tetteroo, Buschman en niet te vergeten kapelaan Quekel. Eind jaren 60 werd gestart met beatmissen; uit heel Maastricht en de Belgische omgeving kwamen mensen, jong en oud, hier naar toe. Nachtmissen waren propvol, tot op de trappen naar het altaar zaten jongeren! Het jongerenkoor Alliance zingt nog altijd in de kerk. Na het afscheid van



Kerstzang voor 55+ bijeenkomst.

samengegaan met de St. Lambertusparochie en werd voortaan St. Anna-Lambertusparochie. Het beeld van



pastoor Claessens volgde pastoor Jan-Pieter Janssen. Hij zette diverse werkgroepen met vrijwilligers op en bouwde het eigentijdse karakter verder uit.

In 1995 is de St. Annaparochie

St. Lambertus staat nu in de Annakerk, in een aparte kapel. Pastoor-deken Mathieu Hanneman volgde in 2000 pastoor Janssen op. In 2002 volgde de uitbreiding met parochiezaal. In 2012 vond Koor Ascension zijn thuisbasis in de Anna-Lambertusparochie. In 2016 kwam pastoor-deken John Dautzenberg, die nu samen met kapelaan Henyer Garcia en diaken Austin het

pastoraal team vormt. Door de realisatie van de Sint Lambertuskapel in 2018 is er onder toezicht van Sint Lambertus ruimte voor zo'n veertig mensen om in kleinere kring liturgie te vieren.

De huidige tijd vraagt veel van de kerkgangers. De coronamaatregelen maken het er niet makkelijker op.

Toch is de parochie Sint Anna-

Lambertus is een dynamische parochie gebleven.

In-velerlei opzichten moet het met minder, maar er zijn ook nieuwe loten; de digitale verbondenheid is groot, mensen zijn trouw in hun vrijwilligerswerk, ook jonge mensen blijven de kerk bezoeken, diaconale zorg wordt geboden door de geestelijken én de vele vrijwilligers. En toch...toch zullen we ons in de toekomst richten op betere en nauwere samenwerking met de andere parochies in Maastricht West. Allereerst met Sint Theresia en Sint Jozef en straks met de parochies van het cluster Johannes Paulus II. Zo willen de parochies ook voor de toekomst een thuishaven zijn voor de gelovigen en een oase van nieuwe kracht door gebed en toediening van de sacramenten. Christus present stellen in deze tijd; het blijft een uitdaging.



Repetitie Ascension tijdens de coronaperiode.

**De mijlpaal van 65 jaar Sint Annaparochie zal bescheiden maar dankbaar herdacht worden op 25 april 2021.**

## Frans Lemmens, 70 jaar priester

*Pastoor Frans Lemmens groeide op in de Servaasparochie aan het Keizer Karelplein en werd in maart 1951 tot priester gewijd. Ja inderdaad, dit jaar, 70 jaar geleden. De 95-jarige priester is tevens de oudste priester van het bisdom Roermond. De oud-pastoor van de Sint Antoniusparochie te Scharn Scharn verhuisde na zijn emeritaat naar de Akerstraat maar twee jaar geleden nam hij zijn intrek in een mooie kamer in de Croonenhof. Vorig jaar overleed zijn trouwe huisgenote, steun en toeverlaat, Bert Hensgens. Vanaf zijn eerste kapelaansplaats in Kerkrade stond zij de pastoor terzijde, het zou dit jaar dus eveneens 70 jaar zijn (!). Naast een bescheiden viering in kleine kring in de parochiekerk van Scharn zal de jubilaris op Paaszondag om 10.00 uur in de Servaasbasiliek concelebreren. Deze mis zal worden uitgezonden via RTV Maastricht. Zo zijn familie en vrienden en veel oud-parochianen ondanks de coronabeperkingen in de gelegenheid om dit jubileum dankbaar mee te vieren. Wij wensen de jubilaris een feestelijke dag en bidden voor de zielenrust van zijn trouwe huisgenote Bert.*

# DANKBAAR GEDENKEN WIJ DE DADEN DES HEREN

Beste lezer,

De komende tijd mogen wij het Paasfeest vieren. Jezus heeft voor ons geleden en is verrezen. Wij mogen hem dankbaar zijn voor wat Hij voor ons deed. Ook in onze federaties zullen wij de daden des Heren gedenken. In de Goede Week en natuurlijk in de Paastijd. In al onze kerken kunt u het feest meevieren. U bent van harte welkom.

Pastoor R. Schols.

## PALMPASEN

Zaterdag 27 maart 18.30 uur in de kerk van Malberg  
Zondag 28 maart 09.30 uur in de kerk van Wolder  
11.30 uur in de kerk van Daalhof en Oud-Caberg



## WITTE DONDERDAG

Donderdag 1 april 18.30 uur in de kerk van Malberg  
19.00 uur in de kerk van Wolder



## GOEDE VRIJDAG

Vrijdag 2 april 15.00 uur Herdenking van het lijden en de dood van de Heer in Daalhof en in Oud-Caberg  
17.00 uur Kinderkruisweg in de kerk van Malberg  
Staties worden door de Communicantjes uitgebeeld



## PAASWAKE

Zaterdag 3 april 21.00 uur in de kerk van Oud-Caberg en Wolder

## PASEN

Zondag 4 april 09.30 uur in Wolder  
10.00 uur in Malberg  
11.30 uur in Daalhof en Oud-Caberg  
Maandag 5 april 10.00 uur in Malberg  
11.30 uur in Daalhof.



Voor de weekendvieringen geldt dat u zich moet aanmelden voor deelname. Dit kan op ons parochiekantoor.

## EXTRA GEBEDEN VOOR EN TIJDENS DE AVONDKLOK EN LOCKDOWN



Zolang er sprake is van een lockdown, is er ook van 19.00 uur tot en met 19.45 uur in de kerk van Daalhof een geleide aanbidding. Er zullen gebeden worden uitgesproken tijdens het uitstellen van het Allerheiligste. Dit kan in de vorm van het Rozenkransgebed, Psalmen of Bijbellezingen. Wij bidden dat de pandemie snel mag eindigen.

Ook kunt u via de Facebookpagina van de pastoor, of via ons YouTube kanaal 'Heilige Mis Maastricht', de rozenkrans meebidden vanaf 20.45 uur. Als u deze niet kunt ontvangen, dan kunt u natuurlijk op dit tijdstip de rozenkrans zelf bidden en u zo bij ons aansluiten.

Het gebed wordt ingeluid door de klokken in de kerktorens van Oud-Caberg en Wolder. Dit gebed kunt u blijven volgen zolang de avondklok van kracht is.

## ÉÉN KERKBESTUUR PER 1 APRIL

Er is nog iets te vieren in de paasperiode.

De kerkbesturen van de parochiefederaties West en Zuid-West gaan per 1 april één kerkbestuur vormen. Deze federatie bestaat uit de volgende parochies:

Oud-Caberg, Caberg, Malberg, Malperthuis, Pottenberg, Daalhof, Maria-Berg en Wolder. Er zal dus een kerkbestuur komen voor 8 parochies.

De nieuwe naam van deze federatie zal *Parochiefederatie Paus Johannes Paulus II, Maastricht* gaan heten.



## EEN 17<sup>E</sup>-EEUWSE MEESTER IN EEN PLATTELANDSKERK TE GEULLE

De parochiekerk van de H. Martinus is gelegen aan het Kerkplein te Geulle aan de Maas. Deze zeer markante kerk die in 1626 gebouwd en in 1920 herbouwd werd, bevat tal van bezienswaardigheden, waaronder het kerkorgel (Bivingnat) uit 1818. Gelegen in het Maasdal, tussen de Maas en het Julianakanaal, is het met recht 'een parel aan de Maas'.



Een andere bezienswaardigheid is het schilderij 'De bewening van Christus'. Dit metershoge schilderij hangt al sinds de 17e eeuw in het oudste gedeelte van de kerk, de z.g. Mariakapel. Het heeft oorspronkelijk dienstgedaan als altaarstuk. Het schilderij verkeerde in zeer slechte staat waarbij grote delen van het schilderij niet meer zichtbaar waren. Dankzij de inspanningen van de Stichting Behoud St. Martinuskerk Geulle is de restauratie van dit schilderij in gang gezet. Deze stichting zet zich sinds 2017 in voor het behoud van de monumentale kerk.



In het najaar van 2019 is een sponsoractie op touw gezet waarbij het streven was om het begrote bedrag van 32.000 euro in te zamelen. Deze sponsoractie verliep zeer succesvol. Middels uitgebreid onderzoek en taxatie is na 400 jaar achterhaald wie het kunstwerk geschilderd heeft. Waarschijnlijk is dat de Antwerpse schilder Jan Cossiers (Antwerpen, 1600). Een schilder die sterk werd beïnvloed door Peter Paul Rubens. Dat is een mooie bijvangst van de restauratie die werd uitgevoerd door Nuria Lommen. Al vanaf oktober 2019 is ze gestart met het schilderij in Geulle schoon te maken en bij te werken. Nu is weer te zien hoe de 17<sup>e</sup>-eeuwse meester de bewening van Christus voor zich zag. Het is nu nog wachten op het terugplaatsen van het schilderij op zijn oorspronkelijke plek in de Mariakapel. Dit is afhankelijk van de planning van de opknappbeurt van deze gebedsruimte. We hopen dat we in het voorjaar voor het ingaan van de zomertijd dit bijzondere schilderij weer in vol ornaat kunnen bekijken.

<https://l1.nl/l1-cultuurcafe-schilderij-mysterie-in-de-kerk-van-geulle-lijkt-opgelost-159249/>

<http://sintmartinusgeulle.nl/behoud-de-kerk/>

# PAROCHIE: WITTEVROUWENVELD – WIJCKERVELD OLV VAN LOURDES – HEILIGE FAMILIE – HEILIGE GULIËLMUS

## ACTIVITEITEN ROND DE PASEN

### DAUWTRAPWANDELING 2<sup>E</sup> PAASDAG

Lekker vroeg uit de veren!

We hebben ze zo gemist afgelopen jaar:  
de activiteiten vanuit de Lourdeskerk.

2<sup>e</sup> Paasdag maken we weer een begin met een flinke wandeling vanuit de OLV van Lourdeskerk.  
Vertrek is mogelijk tussen 07.00 – 09.00 uur. Je krijgt een routebeschrijving mee en een paar leuke opdrachten voor onderweg. Geniet van de mooie omgeving en van elkaar.

Na afloop staat er als beloning een heerlijke kop koffie/thee met een plak echte originele Twentse krentenwegge klaar... en paaseitjes natuurlijk.

We vragen wel iedereen om de coronaregels goed in acht te nemen, zodat we er een gezellig, sociaal verantwoord evenement van kunnen maken. Contact Parochiecentrum 043 – 3625278.



### EIEREN-ACTIE

Ook zal er dit jaar weer een eieren-actie zijn. U kunt de eieren bestellen op zaterdag 13 maart van 14.00 tot en met 16.00 uur en zaterdag 20 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Over afhalen en bezorging komt nader bericht.

### WEKELIJKSE DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Lauden	08.30 uur	elke ochtend m.u.v. zondagmorgen
Zaterdag	19.00 uur	Eucharistieviering
Zondag	10.30 uur	Eucharistieviering
Dinsdag	09.00 uur	Eucharistieviering
Woensdag	09.00 uur	Eucharistieviering
	18.30 uur	Rozenkransgebed
	19.00 uur	Eucharistieviering
Psalm	20.00-20.20 uur	Psalmbespreking

### VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Lauden elke ochtend om 8.30 uur

### PALMPASEN MET PALMWIJDING

Zaterdag 27 maart	19.00 uur
Zondag 28 maart	10.30 uur

### GOEDE WEEKVIERINGEN

Maandag	09.00 uur eucharistieviering
Dinsdag	09.00 uur eucharistieviering en boeteviering
Woensdag	18.30 uur Rozenkrans, 19.00 uur eucharistieviering, 20.00 uur bespreking psalm 43
Witte Donderdag	19.00 uur eucharistieviering voor Witte Donderdag met aanbidding
Goede Vrijdag	15.00 uur Kruisweg op de begraafplaats Oostermaas; bij slecht weer in de kerk
Stille Zaterdag	20.00 uur Paaswake
Pasen	10.30 uur Hoogfeest van Pasen
Tweede Paasdag	07.00 uur Dauwtrapwandeling 10.30 uur feestelijke Paasviering (Pestoer trakteert op 'koffie to go')





Pastor Mattie Jeukens

Dauwtrapwandeling op 21 mei 2020

## KRUISWEG OOSTERMAAS

Piet Killaars heeft de staties ontworpen van een kruisweg op de algemene begraafplaats Oostermaas. Deze kruisweg hebben we de eerste keer gebeden met een groep parochianen op Goede Vrijdag 2019. Vorig jaar ging dat niet door de belemmeringen van Corona. Dit jaar hopen we toch weer de kruisweg op Oostermaas te mogen bidden samen met de parochianen.



De eerste kruiswegstatie is ook een herdenking van de oorlogsslachtoffers. Het lijden van Jezus staat niet op zichzelf, maar in een lange traditie van onrecht, oorlog en geweld, van dood en verderf.

Dit is de twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis, op deze plek nemen we ook altijd afscheid van onze overledenen.



## LOURDESZIEKENVIERING 11 FEBRUARI



Dankbaar kijken we terug op een mooie en wel heel speciale Lourdesziekenviering van 11 februari. Het was het 100-jarig bestaan van het Huis voor de Pelgrim. Maar wat vreemd zo met een mondkapje op. Maar wel weer met Beppie en slechts weinig mensen in de kerk.

Links naast de ambo staat de prachtige Mariakaars die aan het 100-jarig bestaan van het Huis voor de Pelgrim herinnert.



## ROZENKRANS BIDDEN TIJDENS DEZE PANDEMIE



*Rozenkransgebed voor verbondenheid avonduren lockdown, wereldvrede en beëindiging van de pandemie. Dit kunt u doen via de Facebookpagina van Deken Dautzenberg, Kapelaan Garcia of Pastoor Schols of gebruik ons YouTube kanaal 'Heilige Mis Maastricht'. De rozenkrans meebidden is mogelijk elke dag vanaf 20.45 uur.*



Stadsprocessie 2019..... 2021..... 2022 ??????

### Dekenaar Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op:  
NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v.  
Dekenaar Maastricht onder vermelding van  
Dekenaar Nieuws.

Het Dekenaar Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

## VASTENACTIE 2021

De Sint Anna-Lambertusparochie en de Sint Servaasparochie slaan opnieuw de handen ineen voor oudkapelaan (thans pastoor) Marc Hooijschuur in Bonaire om hem te helpen bij het lenigen van de nood die door corona heel groot is geworden.



**Reactie van de pastoor uit Bonaire leest u hieronder.**

*Heel blij en dankbaar ben ik met het aanbod van de Sint Servaasparochie en de Anna-Lambertusparochie om de opbrengst van de Vastenactie dit jaar te besteden aan de minderbedeelden op het eiland Bonaire waar ik sinds kort werkzaam ben als pastoor. Ik heb nu al gemerkt dat er hier veel meer aan de hand is dan een zon die schijnt en mensen die er komen chillen. Misschien weet u dat ik naast pastoor ook "de pater" ben hier in de gevangenis.*

*Een nieuwe wereld is er voor mij opengegaan toen ik daar aan de slag ben gegaan. Je ontmoet er voornamelijk mannen maar ook vrouwen die "de grens zijn overgegaan". Je aanhoort de verhalen over hun leven, die vaak getekend worden door afwezigheid van opvoeders, door afwijzing en geweld. Omdat Bonaire maar een klein eiland is, kom je ook al snel in aanraking met hun familie en vrienden. Soms zijn er echt schrijnende situaties, waarin zelfs mensen met de allerbeste wil van de wereld geen schijn van kans maken. Niet dat ik hier trouwens rech tpraat wat krom is noch ga ik hier op dit eiland wonderen verrichten, maar met de opbrengst van de Vastenactie wil ik graag met name de kinderen die steeds weer "als laatste in de rij moeten aansluiten" een extraatje geven, in de vorm van kleding of schoolgerei. Ik wil de vrouwen die er vaak alleen voor staan met hun kinderen wat geld geven waardoor ze eindelijk dat kunnen kopen waar ze al zolang tegenaan hikken: een huishoudelijk apparaat, nieuw beddengoed, poetsmateriaal. Ik besef dat het pleisters zijn, maar ze verzachten en zijn tekenen dat wij als Kerk de pijn van de mensen hier niet negeren maar serieus nemen, voor zover dat in ons vermogen ligt. Ik dank u dat ik door uw bijdrage in die zin mijn werk als pastoor en als "de pater" hier op het eiland kan doen. Dat God uw leven met zijn zegen mag begeleiden. Een mooie veertigdagentijd toegewenst aan u allen en alle goeds.*

Pastoor Marc Hooijschuur

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar: NL70INGB0679815015 t.n.v. Anna Lambertuskerk, o.v.v. Vastenactie Marc Hooijschuur.

# BEZOEK BISCHOP AAN JONGEREN IN MALBERG



Mgr. Harrie Smeets

*De bisschop wil graag in zijn bisdom jongeren ontmoeten. Voor ons dekenaat heeft hij gekozen om dat te doen tijdens een Life Teen viering. Het is de bedoeling dat hij op zaterdag 10 april naar Malberg zal komen. Eerst vieren wij samen met hem de H. Mis om 18.30 uur in de kerk van Malberg, daarna zullen wij de bisschop ontmoeten in ons Jeugdhonk. De avond zal duren tot 21.00 uur.*

*Uiteraard zijn alle jongeren van ons dekenaat uitgenodigd.*

Life Teen is een organisatie door jongeren en voor jongeren. We vieren elke 2<sup>de</sup> zaterdag van de maand een Life Teen viering. Deze viering kent een eigentijdse en jonge preek en we vieren de H. Mis op zo'n manier dat iedere jongere zich er thuis voelt. Indien je een indruk wilt hebben dan kun je op YouTube een filmpje kijken waar we de H. Mis live streamen:

<https://www.youtube.com/watch?v=Lx0M2-uSLuA>.

Ook kun je meer info vinden op <http://www.lifeteen.nl>



Je hoeft geen lid te zijn, als je jong bent, ben je welkom. De parochies zullen hierover een brief krijgen. Toch moeten we nog zien hoe het een en ander coronaproef zal worden geregeld. De maatregelen van die dag zijn nu nog niet bekend. Zijn er jongeren die interesse hebben, dan zijn ze natuurlijk welkom. Meld je even aan bij pastoor Schols, zodat hij je van goede en actuele informatie kan voorzien. Je kunt hem bereiken via e-mail: [pastoorreneschols@gmail.com](mailto:pastoorreneschols@gmail.com)



Kerk van Malberg: De Vier Evangelisten.

**DE UITDAGING VAN JE LEVEN**  
Laat je leiden door Jezus

**ZONDER HEM IS JE LEVEN DOELLOOS**

Kom dan naar Life Teen in Roermond of Maastricht!

H. Mis met muziek gemaakt door en voor jongeren. Aansluitend programma voor tieners.

<b>Heilig Hartkerk</b> Mgr. Driessenstraat 2, Roermond	<b>Kerk van de Vier Evangelisten</b> Dukaartplein 21 Malberg, Maastricht
<b>De 1e zondag van de maand</b> tussen 10.00-12.30 uur	<b>De 2e zaterdag van de maand</b> tussen 18.30-21.00 uur
<b>2020:</b> 4 oktober 1 november 6 december	<b>2020:</b> 10 oktober 14 november 12 december
<b>2021:</b> 3 januari 7 februari 7 maart 5 april (tweede paasdag) 2 mei 6 juni 4 juli	<b>2021:</b> 9 januari 13 februari 13 maart 10 april 8 mei 12 juni 10 juli

LifeTeenRoermond  
LifeTeenMaastricht

Life Teen Roermond  
LifeTeen Maastricht

**LIFE TEEN**  
Living. Love. Trust. For Christ.





*Op YouTube staat een filmpje over het vangen van een aap. Ze doen een vrucht in een kokosnoot of een holletje in een rots,*

*waarbij de opening net zo groot is als de samengetrokken hand.*

*Wanneer de aap dan zijn hand wil terugtrekken, met de vrucht erin, dan kan hij er niet uit. Als dan de jager nadert, hoeft hij maar de vrucht los te laten, om vrij te zijn. Maar dat doet hij niet... en nu zit hij in Gaia Park...*

Domme aap, denken we dan. Blind egoïsme zorgt voor zijn gevangenschap. Maar zijn we zelf niet ook zo dom? Waar zitten wij aan vast? Welke ideeën, vooroordelen, bezittingen, luxe, relaties, emoties, verslavingen? Wat zien we niet omdat we oogkleppen ophebben? Wat willen we niet zien? Wat kunnen we niet zien? In deze vastentijd is het goed daar eens over na te denken.

Denken we eens aan het vooroordeel dat God er niet is... Hoe weten mensen zo zeker dat Hij niet bestaat? Er zijn zoveel tekenen die op zijn werkelijkheid duiden. Kijk eens naar de plaatsen waar Maria is verschenen... Waar er wonderen zijn gebeurd. Kijk eens naar de geboorte van een kind...

Denken we eens aan onze aarzeling om de klimaatverandering serieus aan te pakken.

Denken we eens aan die relaties die we hebben. Wat is de reden dat die soms niet helemaal klopt?

Is het niet omdat de liefde die we voor de ander hebben nogal beperkt is, omdat we anderen of andere dingen belangrijker vinden? Zijn de vijf talen van de liefde: quality time, positieve woorden, dienstbaarheid, geschenken, positieve aanraking dan niet door ongeordende valse gehechtheden in gebreke gebleven?



Denken we eens aan die fles die we wellicht toch wel moeilijk kunnen laten staan. Oh, als we die toch eens zouden kunnen loslaten...

Denken we eens aan die angst die we graag zouden kwijt raken, maar eigenlijk niet durven...

Denken we eens aan de kinderen die we eigenlijk wel wat meer tijd samen met ons zouden gunnen... maar ja... we moeten toch werken...

Een van de methoden om los te komen, is de gewelddadige. Dan moet je wel. Er komt Corona en je bent een deel van je vrijheid kwijt, en moet je wel thuis doorbrengen... Er wordt ingebroken, en spullen waar je veel van hield zijn er niet meer... Je wordt ziek, en je kunt veel niet meer... Je hebt geen geld meer, en je kunt niet alles meer kopen...

Maar er is ook de zachte methode. Spieren ontspannen in de warmte van de zon. En laat nu God je zon zijn! Ga eens per dag

een tijdje in die Zon zitten... Ga even weg van je beslommingen, je telefoon, je agenda (ja, plan het in!), en ga eens lekker ontspannen zitten, en laat je beminnen door God zelf. Hij houdt heel veel van u! Laat zijn liefde doordringen in uw hart. In de plaatsen waar het pijn doet. Waar u dichtgeslagen bent. Waar u het vertrouwen verloren hebt. God is niet gevaarlijk... Hij is zóóó liefdevol en barmhartig.

Dat is het mooie van God. Hij wil altijd opnieuw beginnen. En heeft daar een werkelijk schitterende methode voor aangereikt: het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Want dat schuldgevoel wat al jaren aan u knaagt kunt u daarmee los laten knippen. "Wier zonden gij vergeeft, zijn ze vergeven", zei Jezus tegen Petrus en de apostelen" (Joh. 20, 19-23), en zo gaf die genade om te bevrijden van schuld ook aan de priesters. Blijf niet gevangen in wroeging. Maak eens een afspraak! De priester bindt niet, maar bevrijdt! De Petrus Banden Kerk in Heer, bv. heeft elke vrijdag na de Mis de mogelijkheid om u te ontbinden! Kijk op de websites van de parochies om in uw kerk deze schitterende ervaring te beleven!

\* Voor een samenvatting:  
<https://www.lemniscaatcounseling.nl/upload/De-5-talen-van-de-liefde.pdf>



## HET ST. JOZEF JAAR

*Zoals u weet, heeft Paus Franciscus het Jozef-jaar afgekondigd. Dat loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021. Het is ingesteld naar aanleiding van het feit dat precies 150 jaar geleden de Zalige paus Pius IX Hem heeft aangesteld tot patroon van de universele Kerk.*

Heeft u iets met St. Jozef? Nee? Hij is inderdaad erg bescheiden en niet erg spraakzaam. We kennen maar één woord dat hij volgens de H. Schrift zeker heeft uitgesproken, nl.: Jezus (de engel zei: "Gij moet Hem Jezus noemen" (Mt. 1,21). Nu, hij heeft wel iets met u... Vele heiligen vinden hem daarom geweldig, omwille van zijn daadkracht. Vooral de karmelieten hebben eerbied voor deze adoptievader. Elke woensdag is toegewijd aan hem. De Carmelites Theresia van Avila (1515-1582) schreef dat ze nog nooit op hem een beroep had gedaan zonder verhoord te worden. Alle heiligen, zei ze, hebben wel een specialiteit. Hij heeft ze allemaal. Hij was voor haar vooral de patroon van het inwendig gebed, dat ze zo hooglijk waardeerde. Sindsdien heeft hij veel patronaten gekregen: van de kuisheid en ongeboren kinderen, via het vaderschap tot aan een goede dood.

Ook de Kerk is hem niet vergeten. Toen aan het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw 1 mei als dag van de arbeid werd gevierd, heeft paus Pius XII hem in 1955 tot patroon van de arbeiders gemaakt. De heilige Paus Johannes XXIII heeft hem tijdens het Tweede Vaticaans Concilie aan de gebeden van het eerste eucharistisch gebed toegevoegd. Paus Franciscus liet hem genoemd worden in alle eucharistische gebeden. En hij heeft buiten de deur van zijn



Foto van de oorspronkelijke trap.

appartement (kamer 201 in Santa Martha) een St. Jozefbeeld, waar hij regelmatig briefjes met intenties bij stopt.

Als huisvader heeft hij ook altijd iets met financiën gehad. Tegenwoordig kennen we hem wellicht omdat er nogal wat mensen zijn die een beeldje van hem in de tuin begraven, zodat het huis sneller wordt verkocht. Dat lijkt me nogal vreemd, en zelfs oneerbiedig. Zet hem gewoon op een mooi plekje met een kaarsje of bloemetje (vooral een lelie, vanwege zijn zuiverheid, waarvan hij ook de patroon is). Dan werkt hij vast sneller.

In Limburg hebben we een kapelletje in Smakt, vlak bij het voormalig Carmelieten-klooster. Dat is een prachtige bedevaartsplaats. Bescheiden maar krachtig. Ooit belde ik een klooster vlak



voordat ik binnenging om er een kaarsje op te steken, om te vragen of ze nog geld nodig hadden voor een project. Diezelfde morgen kregen ze vanuit een totaal onverwachte en onbekende hoek voor een heel jaar genoeg...

Een wel heel bijzonder verhaal komt uit Santa Fe in de Verenigde Staten. Daar was in 1878 bij het Loretto klooster een kapel gebouwd, met wel een oksaal, maar geen trap ernaar toe. Veel timmerlieden (waar hij uiteraard ook patroon van is, evenals van technici (in de H. Schrift staat bij zijn beroep *Technè*)), hadden gezegd zo'n hoge trap in zo'n enge ruimte niet te kunnen maken. De zusters begonnen een noveen tot St. Jozef, en warempel, er verscheen negen dagen later een man aan de deur, met een tobbe, een hamer en winkelhaak, die om werk vroeg. Ze lieten hem de kapel zien, en enige maanden later had hij, na in afzondering te hebben gewerkt, de trap klaar. Een wonderlijke wenteltrap van 33 treden zonder midden-zuil, 6,10 m. hoog, zonder spijkers en lijm, die nu nog te bewonderen is. Ze is ook zonder leuning, die er pas later opgezet is. De man vertrok met de noorderzon, zonder om loon te hebben gevraagd. Ze weten nog steeds niet waar het hout vandaan kwam en wie die man was...



## GOEDE WEEK

Zaterdag 27 maart / zondag 28 maart Palmzondag  
Zaterdag 3 april Stille Zaterdag & Heilige Paasnacht

Donderdag 1 april Witte Donderdag  
Zondag 4 april Paaszondag Vrijzigen van de Heer

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer  
Maandag 5 april Paasmaandag

## PAASTIJD

**Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein**  
1.4 18.30 uur, Avondmis van Witte Donderdag  
2.4 09.00 uur, Viering van de lezingendienst en het morgengebed van Goede Vrijdag  
15.00 uur, Herdenking van het lijden en sterven van de Heer  
19.30 uur, Kruisweg  
3.4 09.00 uur, Viering van de lezingendienst en het morgengebed van Stille Zaterdag  
21.00 uur, Paaswake  
4.4 08.25 uur, Morgengebed  
08.45 uur, H. Mis  
11.00 uur, Dagmais van Paaszondag  
5.4 10.00 uur, Hoogmis met de Bisschop, aansluitend zegen met het Allerheiligste  
Alle vieringen in de Basiliek zijn via livestream te volgen op [www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen](http://www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen)

**H. Petrus, St. Pieter beneden**  
29.3 19.00 uur, Boete- en biechtviering  
1.4 19.00 uur, Avondmis van Witte Donderdag  
2.4 15.00 uur, Herdenking van het lijden en sterven van de Heer  
3.4 21.00 uur, Paaswake  
4.4 09.45, Dagmais van Paaszondag  
**Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg**  
4.4 09.45, Dagmais van Paaszondag

**OLV van Lourdes, Oostermaas**  
27.3 19.00 uur, Palmzondag met Palmwijdning  
28.3 10.30 uur, Palmzondag met Palmwijdning  
29.3 09.00 uur, Eucharistieviering  
30.3 09.00 uur, Eucharistieviering en boeteviering  
31.3 18.30 uur, Rozenkrans  
19.00 uur, Eucharistieviering  
20.00 uur, Bespreking psalm 43  
1.4 19.00 uur, Eucharistieviering voor Witte Donderdag met aanbidding  
2.4 15.00 uur, Kruisweg op de begraafplaats Oostermaas; bij slecht weer in de kerk  
3.4 20.00 uur, Paaswake  
4.4 10.30 uur, Hoogfeest van Pasen  
5.4 07.00 uur, Dauwtrapwandelning  
10.30 uur, Feestelijke Paasverdeling  
Pestoor trakteert op 'koffie to go'

**H.H. Petrus en Paulus, Wolder\***  
28.3 09.30 uur, Palmzonden  
1.4 19.00 uur  
3.4 21.00 uur, Paaswake  
4.4 09.30 uur

**San Salvator, Daalhof\***  
28.3 11.30 uur, Palmzonden  
2.4 15.00 uur, Herdenking van het lijden en de dood van de Heer  
4.4 11.30 uur  
5.4 11.30 uur

**De Vier Evangelisten, Malberg\***

27.3 18.30 uur, Palmzonden  
1.4 18.30 uur  
2.4 17.00 uur, Kinderkruisweg in de kerk van Malberg, Staties worden door de Communicantjes uitgebeeld  
4.4 10.00 uur  
5.4 10.00 uur

**H. Hart van Jezus, Oud-Caberg\***  
28.3 11.30 uur, Palmzonden  
2.4 15.00 uur, Herdenking van het lijden en de dood van de Heer  
3.4 21.00 uur, Paaswake  
4.4 11.30 uur

Voor weekendvieringen aanmelden via parochiekantoor  
**H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort**  
28.3 10.00 uur, Palmzondag  
29.3 19.00 uur, Boeteviering  
31.3 18.30 uur, Aanbidding en Rozenkrans  
19.00 uur, H. Mis

1.4 19.00 uur, Herdenken Laatste Avondmaal  
2.4 15.00 uur, Herdenken lijden en sterven van de Heer  
3.4 19.00 uur, Paaswake met orgelmuziek  
4.4 10.00 uur, H. Mis  
5.4 10.00 uur, H. Mis

**Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland**  
27.3 17.30 uur, St. Jozef, Palm- en Passiezondag  
28.3 10.00 uur, St. Theresia, Palm- en Passiezondag  
31.3 19.00 uur, St. Jozef, Kruisweg als boeteviering\*  
1.4 19.00 uur, St. Jozef, Witte Donderdagviering\*  
2.4 15.00 uur, St. Jozef, Goede Vrijdagviering\*  
3.4 19.00 uur, St. Jozef, Paaswake\*  
4.4 10.00 uur, St. Theresia, Hoogfeest van Pasen  
5.4 10.00 uur, St. Jozef  
\*voor beide parochies  
Door de week:  
maandag en donderdag, 09.00 uur St. Theresiakerk  
woensdag en vrijdag, 19.00 uur St. Jozefkerk

**Sint Mathias, Boschstraat**  
27.3 17.30 uur, H. Mis met zegening palmtakken  
28.3 11.15 uur, H. Mis met zegening palmtakken  
1.4 19.00 uur, Viering van het Laatste Avondmaal, instelling van de H. Eucharistie.  
2.4 15.00 uur, Heilige Kruisweg  
3.4 17.30 uur, Paaswake  
4.4 11.15 uur, H. Mis

**Sint Servaas, Keizer Kareplein**

28.3 09.00 uur H. Mis  
10.00 uur Hoogmis  
18.00 uur Engelstalige Mis  
1.4 19.00 uur, Instelling v.d. Eucharistie, aansluitend wake  
2.4 08.30 uur Kerkelijk ochtendgebed en afsluiting wake  
15.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer  
19.00 uur Kruisweg  
3.4 21.00 uur Paaswake (o.v. avondklok)  
4.4 09.00 uur H. Mis  
10.00 uur Hoogmis  
18.00 uur Engelstalige mis  
5.4 09.00 uur H. Mis  
10.00 uur Hoogmis

## REGULIERE VIJERINGEN

**Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein**

Door de week: 09:10 uur Laudan  
09:30 uur H. Mis  
1e vrijdag v.d. maand: 09:30 uur gezongen H. Mis, waarna uitstelling van het Allerheiligste  
Zaterdag: 09:30 uur gezongen H. Mis ter ere van de H. Maagd Maria  
15:30/16:30 uur Biechtgelegenheid  
17:00 uur Engelstalige H. Mis, crypte  
Zondag: 08:25 uur Laudan  
08:45 uur H. Mis  
11:00 uur Latijnse Hoogmis  
Vieringen in de Basiliek zijn via livestream te volgen op [www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen](http://www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen)

**H. Petrus, St. Pieter beneden & Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg**  
Zaterdag: 18.30 uur St. Pieter beneden, H. Mis  
Zondag: 09.45 uur St. Pieter op de Berg of St. Pieter beneden, H. Mis (zie parochieblad)  
Dinsdag: 18.40 uur St. Pieter beneden, vespers of rozenkrans  
19.00 uur St. Pieter beneden, H. Mis.  
Woensdag: 08.10 uur St. Pieter beneden, rozenkrans of morgengebed  
08.30 uur St. Pieter beneden, H. Mis.  
1e zondag v.d. maand: 18.00 uur St. Pieter beneden, Spaanstalige H. Mis

**OLV van Lourdes, Oostermaas**

Laudan: 08.30 uur, elke ochtend m.u.v. zondagmorgen  
Zaterdag: 19.00 uur, Eucharistieviering  
Zondag: 10.30 uur, Eucharistieviering  
Dinsdag: 09.00 uur, Eucharistieviering  
Woensdag: 09.00 uur, Eucharistieviering  
18.30 uur, Rozenkransgebed  
19.00 uur, Eucharistieviering  
20.00-20.20 uur, Psalmbespreking  
**H.H. Petrus en Paulus, Wolder**  
Dinsdag: 19.00 uur  
1e vrijdag van de maand, 19.00 uur met aansluitend uitstelling Allerheiligste  
Zondag: na de 2e en 4e zaterdag v.d. maand, 09.30 uur

**San Salvator, Daalhof**

Maandag: 09.00 uur  
Donnerdag: 09.00 uur  
Zondag: 11.30 uur

**De Vier Evangelisten, Malberg**

Woensdag: 09.00 uur  
Donnerdag: 19.00 uur  
2e en 4e zaterdag van de maand: 18.30 uur  
Zondag: na de 1e en 3e zaterdag van de maand, 10.00 uur

**H. Hart van Jezus, Oud-Caberg**

Vrijdag: 09.00 uur  
Zondag: 11.30 uur

**H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort**

Woensdag: 18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis  
Zaterdag: 19.00 uur H. Mis  
Zondag: 10.00 uur H. Mis

**Sint Mathias, Boschstraat**

Dinsdag t/m  
vrijdag: 08.30 uur H. Mis  
Zaterdag: 17.30 uur  
Zondag: 11.15 uur

**Sint Servaas, Keizer Kareplein**

Maandag t/m  
zaterdag: 08.35 uur Aanbidding  
09.00 uur H. Mis  
09.45 uur Rozenkransgebed  
09.00 uur H. Mis  
10.00 uur Hoogmis  
18.00 uur Engelstalige mis

# Kinderpagina

Wat zongen en juichten de mensen toen Jezus Jeruzalem binnenreed? Ontcijfer de code!



a=@	d=#	e=\$	g=%	j=&
i=^	m=(	r=+	o=-	n=)
h=€	k=*	z=}	v=?	t=/

-----  
 % \$ } \$ % \$ # € ^ & # ^ \$ \* - ( /  
 -----  
 ^ ) # \$ ) @ @ ( ? @ ) # \$  
 -----  
 !  
 € \$ \$ +

## Wist je dat:

De vastentijd of veertigdagentijd begint op Aswoensdag en bedoeld is om je voor te bereiden op Pasen?

Pasen altijd valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente?

Wij met Pasen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood?

Bij het Joodse paasfeest (Pesach) gevierd wordt dat de Joden uit de slavernij in Egypte zijn bevrijd?

Het ei een teken is van opstanding en nieuw leven. Een oud gebruik is om eieren te begraven in akkers om deze vruchtbaar te maken.

- 1: Wat dronken Jezus en zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal ?
- 2: Waar ging Jezus naartoe om te bidden ?
- 3: Wat deden de leerlingen terwijl ze op Jezus zouden wachten ?
- 4: Wie verraadde Jezus met een kus ?
- 5: Wie was de Romeinse baas waar Jezus naartoe moest ?
- 6: Het volk moest kiezen of ze een misdadiger of Jezus vrijlaten. Hoe heet deze misdadiger ?
- 7: Wat moest Jezus zelf tillen ?
- 8: Hoe heet de man die hem hielp met dragen ?
- 9: Wie zei drie keer dat hij Jezus niet kende ?
- 10: Wat kraaide toen Petrus zei dat hij Jezus niet kende ?
- 11: Op het bordje boven aan het kruis stond: Dit is Jezus Koning van de ....
- 12: Hoe heet de man van wie het graf was waar Jezus in werd gelegd ?
- 13: Op welke dag gingen de vrouwen naar het graf ?
- 14: Wat zagen de vrouwen bij het graf ?



## Maak zelf een Palmpasenstok!

**Kruis:** Jezus is gestorven aan het kruis

**Broodhaantje:** Het brood herinnert aan het laatste avondmaal. De haan herinnert aan het feit dat Petrus nog voordat de haan kraaide 3x had gezegd dat hij Jezus niet kende.

**30 rozijnen:** de 30 zilverlingen die Judas ontving om Jezus te verraden

**12 pinda's:** de 12 leerlingen van Jezus, ook wel apostelen genoemd

**Sinaasappel/mandarijn:** de zure wijn die Jezus te drinken krijgt als Hij aan het kruis hangt

**Buxustakje:** de palmbladeren waarmee de mensen zwaaiden bij Jezus' intocht in Jeruzalem.

Stuur een foto van jouw Palmpasenstok naar: [dekenaat.maastricht@gmail.com](mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com) en wie weet win je een leuke prijs!

